

Sayın Başkan,

Kıymetli Hocalarım,

Değerli Katılımcılar,

Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün düzenlediği “**MADDE KULLANIMI ve EĞİTİM ÇAĞINDAKİ GENÇ NÜFUS**” toplantısında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum, davetlerinden ötürü Enstitü yönetimine ve sayın hocama şükranlarımı sunuyorum.

Toplantı başlığı bağlamında sizlere bir genç bakış sunmak istiyorum.

Ülkemizde çocuklarda ve genç nüfusta madde bağımlılığı giderek artmaktadır. Ülke genelinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinde, madde kullanım yaşı gittikçe düşmektedir. TBMM 49 sayılı 10.10.2011 tarihli araştırma önergesinde bahsedilen, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre en fazla kullanıcının bulunduğu yaş Aralığının 15-24 yaş arası olduğu bilinmektedir.

Bağımlılıkla ilgili süreçlerin gelişimi için > **fotoğraf**

Bu kitlede madde kullanımını tetikleyen birçok neden bulunmaktadır. Genç bireylerin karakterlerinin ve yaşam tarzlarının gelişmesi ve evrilmesi sürecinde büyük etmen olarak okul ve arkadaş ortamlarının etkisi, merak, zayıf aile bağları gelmektedir. Prensipler birlikteliğinin getirdiği güzel sonuçlarının yanı sıra arkadaşlık ilişkileri mesela; kötü alışkanlıkların neşr-ü neva bulması için adeta bir kuluçka merkezi işlevi görebilmektedir. Başlarda arkadaş ortamında bir yer ve konum edinmek yahut arkadaş hatırını kırmamak gibi nedenlerle baş gösteren madde kullanımı gençler arasında her geçen gün inanılmaz bir hızla yayılmaktadır.

Okullarda ve oto-kontrol mekanizmasının en güçlü olduğuna inandığımız aile kurumu içerisinde bu gidişata ‘DUR’ denmemesi halinde, toplumların devamlılığını sağlayan ve Alman Matematikçi,Filozof Wilhelm Leibniz’in şu sözünde belirttiği gibi ‘**Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltilir.**’ vizyonunu gerçekleştirecek olan kitle olan gençlik, bu çılgın virüsün-maddenin- etkisi altında harap olup gidecektir.

Toplumlarını geleceğe taşıyacak aktörler olarak betimlenen gençler, milletlerin yükselip alçalmasında rol ve pozisyon sahibi bir odaktadır. Böyle bir durumda gençlerin üretkenliğinin, sağlıklarının yitirilmesine; genç yaşlarda ruhsal ve bedensel birçok problemi birlikte yaşamalarına neden olacak madde bağımlılığından kurtulmaları için bir an evvel ulusal bir duyarlılığın oluşturulmasının ardından stratejik bir mücadele kamu tarafından planlanmalıdır.

Ülkemizde madde bağımlılığında kaynaklı ölümlerin 2002 yılından 2008 yılına kadar 17 kat artmış olması (2002:9, 2003:6, 2004:29, 2005:26, 2006:51,2007:147, 2008:159, ölüm sayısı 2002'den 2008'e kadar %1766 artmıştır), ilköğretime kadar başta esrar ve diğer maddelerin kullanımının yaygınlaştığı göz önüne alındığında gençlerde madde kullanımına ilişkin önlemlerin acilen alınması gerekmektedir.

Anayasa'nın 58'inci maddesinde "... Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." hükmü ile devletin bu konudaki sorumluluğu ve ödevi belirtilmiştir.

Anadolu Ajansı Ankara Muhabiri Selma Kasap'ın hafta başı geçtiği habere göre

Milli Eğitim Bakanı Avcı, bu haftadan itibaren okul çevrelerinde "narkotimler"

Yeni eğitim-öğretim yılında bonzai ile mücadele konusunda okullarda uygulanacak eylem planlarının neler olduğu sorulan Avcı, bonzai ile mücadele konusunda bakanlıklar arası bir kurul oluşturulduğunu anımsattı.

Madde bağımlılığının gençler üzerindeki etkisini anlamak için sosyolog Ömer Miraç Yaman'ın YEŞİLAY Cemiyeti Yayınlarından çıkan 'Apaçi Gençlik' isimli akademik kaynak kitabından sizlere birkaç pasaj paylaşmak istiyorum.

Burada madde bağımlısı ve çoğunluğu genç olan-genelde aynı sosyoekonomik paritelerde birleşen bir topluluğun anlaşılması için örnekler göreceğiz.

... (sayfa: 186-187)

... (sayfa : 230-231-232)

Sayın Miraç Yaman'ın da kitabının örneklem kitesini teşkil eden topluluğun olduğu gibi madde bağımlılarının sayıca fazla olduğu şehirlerin başında İstanbul geliyor.

Al Jazeera haber ajansının geçtiğimiz hafta servis ettiği haberde, Emniyet Genel Müdürlüğünün uyuşturucu raporundan kesitler yer alıyor. Her yıl tonlarca uyuşturucu ele geçirilmesine rağmen uyuşturucu ticaretinin önüne geçilemiyor. Türkiye transit ülke, İstanbul dağıtım ve depolama trafiğinin merkezi. Rapora göre İstanbul'da 100 bini aşkın kokain kullanıcısı var. İstanbul piyasasında 1gram kokainin sokak fiyatı 150-250 lira arasında değişiyor. Eğitimli ve zengin kişiler tarafından tercih edilen kokain, Türkiye'ye özellikle Nijerya'dan giriş yapan kuryeler tarafından taşınıyor.Afrika ülkelerinin güvenlik birimleriyle doğrudan irtibatın olmaması mücadeleyi olumsuz etkiliyor.

... uyuşturucu haber veri ... **bonzai haber**

Türkiyede ve dünyada büyük sorunlar arasında baş sıralarda yer alan madde bağımlılığının çözümü hususunda bahis açtığım tüm fasıllara ilaveten şunu ekleyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum.

Bireylerin ben idraki takibinde biz ve medeniyet idrakini tatbik etmeleri bu ve benzer tüm olumsuzlukları, kořulları bile oluşmadan yok edecektir.

Bunun da tek yolu, eğitim .. eğitim .. eğitim..

řükranlarımı sunuyorum

20.09.2014

GRAND CEVAHİR HOTEL

Sosyal bilimler Enst. PANELİ İSTANBUL